



Προς:

κ. Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κοινοποίηση:

κ. Κωνσταντίνο Αραβώση, Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, ΥΠΕΝ

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019

Θέμα: Προτάσεις για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Σε συνέχεια της συμμετοχής μας στην ημερίδα - διαβούλευση που οργάνωσε το ΥΠΕΝ την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 με τίτλο “Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Παρόν και Μέλλον”, οι συνυπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις θα θέλαμε να σας καταθέσουμε τις συνημμένες προτάσεις μας με σκοπό να συμβάλουμε στη διαδικασία βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας.

Όπως αναφέραμε και στις παρεμβάσεις μας στην ημερίδα, θεωρούμε ότι η διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών αποτελεί βασική ευθύνη του κράτους σύμφωνα με το Σύνταγμα και απαιτεί στιβαρό κεντρικό συντονισμό από το ΥΠΕΝ. Η οριζόντια ανάθεση της διαχείρισης σε φορείς της αυτοδιοίκησης δεν συνάδει με τη συνταγματική υποχρέωση του κράτους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι οι φορείς διαχείρισης αποτελούν ένα ρεαλιστικό και καινοτόμο σχήμα διακυβέρνησης και διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών που ενσωματώνει διεθνείς ενδεδειγμένες πρακτικές και προσφέρει ένα δυναμικό πλαίσιο για την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών. Ειδικότερα, μέσω της εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια των αρμόδιων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων, οι φορείς διαχείρισης διευκολύνουν τον διάλογο, την επίτευξη συναινέσεων, τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των φορέων αυτών με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ενοποιημένου συστήματος για τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων. Επίσης, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες για την προώθηση εναλλακτικών και βιώσιμων αναπτυξιακών επιλογών που θα στηρίζονται στην αξιοποίηση του φυσικού κεφαλαίου της χώρας και στη βιώσιμη χρήση των πόρων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Τέλος, αναγνωρίζουμε ότι ο θεσμός των φορέων διαχείρισης χρήζει βελτιώσεων, τόσο θεσμικών ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές τους με σημαντικό στοιχείο την ενίσχυση της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών, όσο και πρακτικών σχετικά με τη χρηματοδότηση και στελέχωσή τους, προκειμένου να μπορέσουν να επιτελέσουν

αποτελεσματικά το έργο τους και να επιτευχθεί η προστασία και διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων. Στο συνημμένο κείμενο παραθέτουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για την παροχή επιπλέον πληροφοριών ή για μια συνάντηση με σκοπό να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας και να παράσχουμε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με τιμή,

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: ANIMA, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ΚΑΛΛΙΣΤΩ - Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση, MEDASSET, WWF Ελλάς.

Συνημμένο: Προτάσεις για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών